

HELLIGÅNDEN SOM DUE

Da Jesus blev døbt skete der noget smukt. Det var, som om der blev lukket en port op lige ind i himlen. Og en stemme, der kom fra himlen - Guds stemme var det - sagde om Jesus: "Han er min søn, som jeg elsker." Og så svævede der noget ned over Jesu hoved. Det så ud, som var det en hvid due, men faktisk var det Guds Hellige Ånd. Og da vidste Johannes det ganske bestemt, at nu var Frelseren her, og nu ville Jesus kalde mennesker til sig.

Efter Børnenes Bibelbog, Anne de Vrides



HELLIGÅNDEN SOM DUE

Da Jesus blev døbt skete der noget smukt. Det var, som om der blev lukket en port op lige ind i himlen. Og en stemme, der kom fra himlen - Guds stemme var det - sagde om Jesus: "Han er min søn, som jeg elsker." Og så svævede der noget ned over Jesu hoved. Det så ud, som var det en hvid due, men faktisk var det Guds Hellige Ånd. Og da vidste Johannes det ganske bestemt, at nu var Frelseren her, og nu ville Jesus kalde mennesker til sig.

Efter Børnenes Bibelbog, Anne de Vrides



HELLIGÅNDEN SOM DUE

Da Jesus blev døbt skete der noget smukt. Det var, som om der blev lukket en port op lige ind i himlen. Og en stemme, der kom fra himlen - Guds stemme var det - sagde om Jesus: "Han er min søn, som jeg elsker." Og så svævede der noget ned over Jesu hoved. Det så ud, som var det en hvid due, men faktisk var det Guds Hellige Ånd. Og da vidste Johannes det ganske bestemt, at nu var Frelseren her, og nu ville Jesus kalde mennesker til sig.

Efter Børnenes Bibelbog, Anne de Vrides



HELLIGÅNDEN SOM DUE

Da Jesus blev døbt skete der noget smukt. Det var, som om der blev lukket en port op lige ind i himlen. Og en stemme, der kom fra himlen - Guds stemme var det - sagde om Jesus: "Han er min søn, som jeg elsker." Og så svævede der noget ned over Jesu hoved. Det så ud, som var det en hvid due, men faktisk var det Guds Hellige Ånd. Og da vidste Johannes det ganske bestemt, at nu var Frelseren her, og nu ville Jesus kalde mennesker til sig.

Efter Børnenes Bibelbog, Anne de Vrides

